

De Schadewijker – winter/voorjaar 2022

Interview

Marc van den Hoven

“Tijdens de corona heb ik mezelf een nieuwe hobby aangeleerd.”

Pagina 3

Historie

Schaduwijk

“De favoriete foto’s uit het wijkmuseum.”

Pagina 4+5

Initiatief

Buurtcamping

“Drie dagen lang met buurtbewoners kamperen in de wijk.”

Pagina 9

Oproep

Kinderen gezocht voor
special reporter

Pagina 11



“De omgeving van de Vogelvijver heeft in de loop der jaren verschillende gedaantewisselingen ondergaan”.

Lees verder op pagina 5



Rechten van de Radboud Universiteit te Nijmegen of Tilburg University.

Op de website www.rechtswinkeloss.nl/afpraakformulier kunt u een afspraak maken voor spreekuren op maandag, woensdag en donderdag van 19:30 tot 21:00 uur. Op de website kunt u tot 17:00 uur een afspraak maken voor diezelfde avond, maar er kan uiteraard ook een afspraak worden gemaakt voor een andere dag. U wordt na het maken van een afspraak op het door u gekozen tijdstip geholpen door een van onze juridische adviseurs. Onze ervaren medewerkers luisteren aandachtig naar uw verhaal en verstrekken naar aanleiding van het gesprek een advies binnen 10 dagen via de mail (evt. via post). Onze juridische adviezen zijn geheel kosteloos. Bekijk de website voor de actuele openingstijden. Tot slot kunt u de Facebookpagina liken en ons volgen op Instagram om op de hoogte te blijven van Stichting Rechtswinkel Oss. Daar delen we regelmatig leerzame tips en adviezen!

Kosteloos juridisch advies nodig? Ook in coronatijd helpen wij u graag!

Bij Stichting Rechtswinkel Oss kunt u sinds 2009 terecht met al uw juridische vragen. Vragen over uw huurcontract, arbeidscontract of juridische positie? Meer dan 5000 mensen gingen u al voor! De vrijwilligers van Rechtswinkel Oss luisteren graag naar uw verhaal en zijn bereid u te helpen. De vrijwilligers zijn gevorderde studenten



Het Tai Chi Centrum verzorgt op woensdagochtend Tai Chi en Qigong lessen in Wijkcentrum Schadewijk.

Tai Chi (eigenlijk: taijiquan) is een eeuwenoude Chinese zelfverdedigingskunst gericht op het positief beïnvloeden van de gezondheid en het stimuleren van de eigen energie-circulatie. Qigong betekent letterlijk: energiewerk. Beiden kunnen niet los van elkaar worden gezien. Veel mensen hebben wel eens een documentaire gezien over China waarin Chinezen 's ochtends oefenen in parken en op pleinen. Ze voeren dan groepsgewijs in vaste patronen langzame en harmonieuze bewegingen uit. Ontspanning en energie staan centraal in deze oefeningen. Tai Chi en Qigong zijn laagdrempelig, niet competitiegericht en daarmee toegankelijk voor iedereen.

De lessen worden verzorgd door de ervaren docenten Peter Vrehan en Ester Faassen, die met veel plezier een hoge kwaliteit in hun lessen nastreven. De les in Wijkcentrum Schadewijk worden gegeven door Ester Faassen en is op woensdagochtend van 9.15 tot 10.30 uur, bij voldoende belangstelling kan er een extra groep worden gestart om 10.45 uur. Daarnaast geeft Peter Vrehan op dinsdagavond les in Gymzaal Gabriel in Oss en op woensdagavond in gymzaal Zuid in Veghel.

Ben je geïnteresseerd geraakt in deze leuke Oosterse bewegingskunst? Neem dan gerust contact met ons op voor een gratis proefles! Kijk voor meer informatie op onze website www.taichicentrum.nl en op Facebook of bel ons op **06-43205797 (Peter)** of **06-18292082 (Ester)** Je bent van harte welkom!

“Tijdens de corona heb ik mezelf een nieuwe hobby aangeleerd.”

MHOzart, dat is de bedrijfsnaam van digitaal kunstenaar Marc van den Hoven. Je zou hem kunnen kennen van de twee boeken die hij eerder schreef: ‘Het Solarkompas deel I en II. Bijna twee jaar geleden ontdekte hij een nieuwe hobby: digitaal schilderen. “In maart 2020 kreeg ik corona. Ik heb toen lang moeten revalideren. Werken aan mijn tweede boek lukte niet omdat ik het vermoeiend vond om veel te lezen. Toen heb ik een proefversie van Photoshop gedownload en ben ik digitaal gaan schilderen.”

MHOzart, de componist? Nee, Marc van den Hoven. “MHO zijn mijn initialen op het werk als ik moet inloggen op de computer. Art van kunst en een Z ertussen omdat je het zo makkelijk kunt onthouden.”

Marc klikte misschien wel bij 400 video's op YouTube de 'vind ik leuk' knop aan om het digitaal schilderen onder de knie te krijgen. “Ik leerde zo de kwasten kennen, laagjes maken, spelen met belichting, schaduw en kleuren(combinaties). Nog steeds denk ik dat ik nog maar 25-30% van het programma ken”, lacht Marc. “Naarmate je het meer gebruikt, word je er beter in. Alles wat ik nodig heb, kan ik gebruiken.”

Inspiratie

Van den Hoven is, zoals hij het zelf zegt, gezegend met een hele rijke fantasie. “Elke dag speur ik op internet naar afbeeldingen, die ik bundel op een moodboard. Ik zie bijvoorbeeld foto's van oude boten, bomen, lucht, zee en de zon, dat combineer ik dan en daar komt een nieuw schilderij uit.” Daarnaast haalt Marc ook inspiratie uit zijn

dagelijks leven. Oorspronkelijk werkte hij in de zorg. Met een verpleegopleiding op zak heeft hij dertien jaar op de revalidatie-afdeling en terminale zorg gewerkt. Onlangs schilderde MHOzart een schilderij over een patiënt die hij vroeger heeft verpleegd. De patiënt is destijds overleden, zijn vrouw kort daarna. Hun dochter van toen vier jaar oud, bleef over. “Daar heb ik een schilderij op geïnspireerd. Het heet: ‘De laatste brug’. Wat je ziet is dat het meisje haar vader via een brug naar het licht brengt. Hoe mooi zou het zijn om al onze geliefden tot aan de poort van het licht te brengen?”

“Het Solarkompas’

Naast het digitaal schilderen, schrijft Marc ook boeken. Hij heeft verschillende situaties uit de twee boeken van het ‘Het Solarkompas’ nagetekend. “Ik heb een redelijk fantasierijk verhaal geschreven met situaties die niet echt kunnen bestaan. Het wordt een collectorsitem en door de schilderijen krijg je meer beeld bij de situaties. Aankomend jaar of het jaar daarop wil ik de twee boeken bundelen en de zelfgemaakte schilderijen, die betrekking hebben op situaties uit het boek, toevoegen.”

Mooiste compliment

Marc kwam een poos geleden de vrouw van een overleden oud-straatgenoten tegen. Marc vroeg of ze hertrouwd was maar ze vertelde hem dat ze haar echtgenoot niet los kon laten. Marc vroeg om een foto en zei: “Ik ga jou verrassen.” Hij schilderde een portret van haar overleden man. Toen het af was heeft hij haar opgebeld en zei: “Zit je achter je laptop? Je hebt mail. Ze zag het en moest huilen, tranen met tuiten, ze vond het zo mooi! Het raakte mij ook omdat ik er emotioneel zelf bij betrokken was. Met een klein gebaar kun je iemand gelukkig maken. Ik kom haar nog weleens tegen en dan vliegt ze me om de nek!”

Door: Eefje Ruijs



“Schaduwrijk” in Schade- wijk: 4 foto’s, 4 verhalen

Het mobiele museum “Schaduwrijk” met steeds 50 verschillende foto’s was in september/oktober 2021 op zondagen te zien op diverse plekken in de wijk.

Bezoekers van de exposities mochten 4 foto’s uitzoeken die uiteindelijk definitief in de wijk komen te hangen.

Onderstaande 4 foto’s waren favoriet bij de mensen uit de wijk.



Berghemseweg 62 in 1949 (foto Daan Scholte)

Aan het woord is Wilhelmiën (Mientje) van Hinthum geboren Timmers: Op de foto staan mijn moeder, mijn zus Annie (9 jaar) en ik (3 jaar) De groenteman met zijn paard en kar is van Vlijmen. Van hem kregen we wel eens een klein sterappeltje, dat was altijd een feest. Wij woonden daar van 1946 tot en met 1954. Ons gezin bestond toen uit vader, moeder, Annie, Rinie en ik. Vader Kees Timmers werkte bij de Osse Metaalgieterij Waelbers (het latere Brabant Alucast International) en kon zo via de achtertuin naar de fabriek lopen. In 1954 zijn we naar de Buizerdstraat verhuisd waar mijn jongste broer is geboren. We hebben onze jeugd in de Schadewijk doorgebracht en het altijd heel fijn en gezellig gehad. In het begin moest ik wel een eind lopen van de Buizerdstraat naar de Theresiaschool bij de Visserskerk. Later werd de Maria Gorettischool (nu het wijkcentrum) in de Leeuwerikstraat gebouwd. Ook na mijn trouwen zijn we in de roofvogelwijk blijven wonen waar onze 3 kinderen ook hun jeugd hebben doorgebracht.



Antoniuskapel (foto: Stadsarchief)

Schajijk of Schadewijk, halverwege tussen Oss en Berghem. Begin negentiende eeuw stonden hier enkele tientallen grotendeels met stro gedekte arbeiderswoningen.

Op donderdag 19 mei 1831 waait het hard in Osserschajijk. Rond 13 uur loopt een jongen tussen de huizen door, in zijn hand een klomp met daarin stukjes gloeiende houtskool. Even tevoren is hij met de klomp naar de burens gestuurd om vuur te halen. Plotseling een hevige windvlaag en een regen van vonken! Enkele belanden in het strooien dak van Antonie Wijnen en vrijwel onmiddellijk vat de boel vlam.

Vijf kwartier later staan maar liefst 23 woningen in lichterlaaie. De brandweer, uitgerukt met 3 spuiten (2 uit Oss en 1 uit Berghem) kan helaas weinig meer uitrichten. Ronduit dramatisch is wat bewoner Willem Boeijen overkomt. Die is druk bezig een kind van zijn burens uit hun brandende huis te redden, terwijl de vlammen al overslaan naar zijn eigen woning. Daar zijn op dat moment zijn 14-jarige zoon en nog 2 kinderen.

Wanneer Boeijen weer buiten komt met het buurkind, is het te laat om de kinderen in zijn eigen huis te redden... Bij deze brand komen ook 50 koeien en kalveren om. De totale schade bedraagt zo’n 30.000 gulden, vergelijkbaar met 3 miljoen nu.

De verzekering dekt 7800 gulden aan brandschade, zodat 18 gezinnen alles kwijt zijn. Helaas kent Nederland in 1831 geen Rampenfonds waaruit in dit soort gevallen kan worden geput. Wel wordt landelijk en provinciaal gecollecteerd voor de getroffen gezinnen in Osserschajijk. Binnen enkele weken komen van alle kanten geld en goederen binnen. Een commissie onder leiding van de Osse burgemeester De Knokke van der Meulen, met daarin o.a. de pastoor en de dominee ziet toe op de besteding van de giften.

Precies een eeuw later, namelijk op zaterdag 21 februari 1931 brandt de Antoniuskapel af. Na de sloop in 1925- van het Hooghuis, de vroegere Graafse Poort, is de Antoniuskapel het laatste nog bestaande middeleeuwse gebouw in Oss. Het stond er al in 1400, maar brandde in 1512 grotendeels af, tijdens een inval van de Geldersen. Daarna volgde wederopbouw en werd de kapel eigendom van het Antoniusgilde.

In 1870 maakt de nieuwe eigenaar, boer Christ van Dinther, er een schuur van. Die bestemming blijkt de laatste te zijn, want ondanks geruchten over restauratie worden de restanten van de kapel in het vroege voorjaar van 1932 gesloopt. Alleen de naam “Kapelsingel” herinnert nog aan dit middeleeuwse monument.

(Bron: BHIC, Henk Buijks)

HISTORIE



Gemeentelijk Sportpark Berghemseweg (Foto Daan Scholte)

De Rusheuvel was niet het eerste gemeentelijke sportpark van Oss. Tot begin jaren vijftig lag dat namelijk op de plek waar nu de Vogelwijk te vinden is. Die oude Osse sportvelden werden gebruikt voor voetbal, maar er vond ook paardensport plaats, zoals op deze foto te zien is. Het dagblad voor Oss en omstreken wilde uiteraard verslag doen van de lokale sportevenementen en dus werd Daan Scholte naar het toenmalige Gemeentelijke Sportpark gestuurd. Hij maakte daar op 3 augustus 1947 deze foto van het jaarlijkse Osse Concours Hippique. (Bron:Stadsarchief Oss)



Luchtfoto uit 1939 waarop de grootte van het sportpark en de wielerveding goed is te zien



Vijver en Don Boscokerk 1970

De omgeving van de Vogelvijver heeft in de loop der jaren verschillende gedaantewisselingen ondergaan. De overlevering verteld dat de vijver eind jaren vijftig is droog gelegd en uitgegraven. Het zand zou gebruikt zijn bij de aanleg van de Nieuwe Hescheweg. Daarna zou er ook een fontein geplaatst zijn om de vissen van zuurstof te voorzien.



Op deze oude foto's is op de achtergrond het park met zonnepijler te zien die er lang gestaan heeft.



De Don Bosco kerk is in 1995 aan de eredienst onttrokken en in 1998 gesloopt.

2021
Marga van de Ven



Op 11 december 2021 heeft Maruti Martial Arts hun eerste Team-Ontmoeting georganiseerd en dit was een groot succes.

Deze wedstrijd vond plaats in Wijkcentrum Schadewijk. Ongeacht bij welke ITF Taekwon-do organisatie je aangesloten bent, iedereen was welkom. "Hieraan hadden diverse fijne clubs aan deelgenomen en ze hebben vele prijzen behaald. De deelnemers konden meedoen met de onderdelen sparren & tuls. Het was een mooie opkomst", aldus Aniel.

Deelgenomen clubs:

Tkd Ramsoebhag | Jung-Shin | Totally-Fit
T.S. Dekker | Maruti Marial Arts



Onze club Maruti Martial Arts heeft ook mooie prijzen behaald:

Alex Kovacs 1e met tuls
Sabrina van der Heijden 1e met tuls
Sofie Janssen 1e met tuls
Soeniel Jamal 1e met sparren
Neal Jamal 1e met sparren
Ferry van der Heijden 2e met sparren
Ferry van der Heijden 2e met tuls
Duygu Karca 2e met sparren
Teun Janssen 2e met sparren
Luca van de Westero 2e met sparren
Emre Ilkince 2e met sparren
Ritesh Dhawtal 2e met sparren
Tonnies van der Heijden 3e met sparren
Stefano der Heijden 3e met sparren

Ouders konden mee kijken op een grote doek vanuit een aangrenzend Grand Cafe. Deze wedstrijd kon niet worden georganiseerd zonder de medewerking van Wijkcentrum Schadewijk, waarvoor onze dank.

Natuurlijk ook dank aan Cello Canatan, Klussen Go, Cafeteria Oostwal, Suricars, Sariaslan Group, Metaalhandel HPH en M3 bouwadvies. Zonder jullie was dit allemaal niet gelukt.

Hoofd trainer Sabum Aniel Jamal
Maruti Martial Arts

Lief en Leed tijdens de feestdagen

Even het geheugen weer even opruimen. Lief en Leedstraten. Wat was dat ook alweer.

Je meld je aan als contactpersoon van jouw straat want je vind het fijn om ervoor te zorgen dat iemand in de straat die het even verdient of nodig heeft een kaartje krijgt of een bloemetje ofzo.

Daarvoor krijg je vanuit de wijkraad een budget van 75,-. Het is de bedoeling daar ongeveer een jaar mee te doen.

Deze feestdagen had iedereen het een beetje nodig. Dus gingen onze Lief en Leedstraat contactpersonen aan de slag. Verschillende creatieve uitpattingen waren het gevolg.

Er zijn al zo'n tiental straten actief dus er kunnen er nog best een paar bij. Het mag een hele straat zijn maar bij hele lange straten is dat misschien wat veel. Dan mag een deel ook. Of een blokje omdat je met een aantal burens om de hoek ook een goede band hebt. Of een hofje.

Wil je ook meedoen?

Meld je dan snel aan bij wijkraad@schadewijk-oss.nl

Namens de Lief en Leedstraat coördinatie wens ik je fijne kerstdagen en liefde en begrip voor elkaar in het nieuwe jaar!



Nieuwe wijkraad in maart

Maart dit jaar krijgt de gemeente weer een nieuwe gemeenteraad. Dat is ook het moment waarop in Oss de wijk- en dorpsraden aan een nieuwe termijn beginnen. Dat geldt dus ook voor de wijkraad Schadewijk. We zoeken dus 7 mensen om een nieuwe wijkraad te vormen voor de komende 4 jaar.

Wat doet een wijkraad?

Officieel zijn we een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders, en kunnen we gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat met de Schadewijk te maken heeft. Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste.

Eigenlijk zijn we vooral mensen die mensen kennen en aan elkaar koppelen. Je bouwt een groot netwerk op in de wijk en in het gemeentehuis.

Is een wijkraad een gemeenteraadje voor de wijk?

Nee. Een wijkraad wordt niet gekozen. Je zit dus ook niet in een wijkraad voor je mening. Je vertaalt de meningen, opvattingen en wensen van de wijk naar de gemeente maar organiseert ook dingen voor de bewoners in de wijk. Je bouwt aan de leefbaarheid in de wijk. Je hoeft dus niet overal je mening over klaar te hebben. Liever niet zelfs!

Moet ik gestudeerd hebben om in de wijkraad te zitten?

Nee. Het is vooral belangrijk dat je open staat voor de mensen in de wijk en uit het gemeentehuis. Het is wel zo prettig als je in staat bent wat stukken te lezen maar daar heb je geen universitaire graad voor nodig. Als je een beetje conceptueel kunt denken helpt dat zeker wel.

Net als dat het goed is om niet gelijk vanuit emotie te reageren op wat er zoal op je af komt.

Wat gebeurde er vóór mij?

In de afgelopen periodes hebben we best veel gedaan. Omdat de Schadewijk de nodige uitdagingen kent is er bijvoorbeeld een programma gestart door de gemeente om die uitdagingen het hoofd te bieden. Dat programma kwam er niet zonder slag of stoot en de wijkraad heeft hier een behoorlijke steen aan bijgedragen. Ook hebben wij er indirect voor gezorgd dat de straatcoaches in Oss actief zijn.

Maar ook Lief en Leedstraten is een project van de wijkraad. Ook waren wij één van de partijen die aangeraden hebben om weer onverkoopbare oude huisraad door de kringloop op te laten halen. Op dat vlak hebben we nog wel wat meer aangeraden. Maar je kunt niet alles hebben...

We stonden mede aan de wieg van het aankomende zorgbuurthuis in het gebouw van het voormalige Hageltje.

Kortom, in de wijkraad kan je je sporen nalaten en dingen voor elkaar krijgen. Vaak in kleine stapjes.

Ja dat wil ik!!!

Ben je enthousiast geworden, of heb je vragen? Neem dan contact op met onze wijkcoördinator Noortje Spierings, telefoon **14 0412** of mail n.spierings@oss.nl of met de voorzitter van de wijkraad Marion Mulder marion@schadewijk-oss.nl



Voel je je onrustig? Word rustig door Mantrazingen en Jappa

Voel je je onrustig? Of verdrietig, of depressief? Mantrazingen en Jappa helpen om weer rustig te worden en je beter te voelen.

Vanaf 14 januari 2022 komen we elke vrijdagochtend van 10.30u tot 11.30u samen in het SchadeWijkcentrum aan de Leeuwerikstraat 2. Brahmacharini Anjali Ma zingt op een harmonium en ieder is welkom mee te komen zingen of te luisteren. Daarna doen we samen Jappa voor wie wil en legt Anjali Ma uit hoe het werkt. Iedereen kan meedoen of je kunt zingen of niet.

Donaties zijn welkom om de ruimte te bekostigen.
Meld je aan bij Anjali Ma op ivsnederland@gmail.com.
www.ivs-vedanta.nl



Dus één en één is twee. Daar gaat ie komen. Niet exact op de plaats maar het vorige bankje stond want daarvoor is dit bankje net iets te groot. Maar wel vlak daarbij. Ergens rondom het uitkomen van de wijkkrant, komt het bankje ook.

Gouden Wikkels

Ergens in de eerste periode dat het bankje er staat komt er ook nog een leuke actie. Wie kent niet het boek (of de film) van Sjakie en de chocoladefabriek. In een paar chocoladerepen zit een gouden wikkel en als je die vind heb je prijs. Dat gaan wij ook doen. Ergens in een paar boeken zit een bon verstoppt waarmee je een leuke prijs kunt ophalen. Of je er een hele chocoladefabriek mee kunt winnen... Tja, wie zal het zeggen. Als het zover is vind je alles op onze website www.schadewijk-oss.nl.

Bankje, Boekje, Bibliotheekje

Afgelopen jaar bestond de Osse bibliotheek 100 jaar. En dat moest gevierd worden. Maar dat was vorig jaar. Of toch niet helemaal... Voor twee plaatsen in Oss stelde de bibliotheek een bankje met boekenkastje beschikbaar. Een daarvan komt in de SchadeWijk! Van verschillende kanten hadden we al gehoord dat het bankje op de hoek bij het Anton Jurgenshuis was verdwenen en erg gemist wordt.



Buurtcamping in de Schadewijk?

Elk jaar gaan buurtbewoners op vakantie in hun eigen buurt. Drie dagen lang is een plek in de buurt een gezellige camping, bewoond door alle mensen die de buurt rijk is. Allemaal leven ze er vol positieve energie gezellig samen en ontmoeten elkaar. Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede voorbeelden, zelfvertrouwen, voor een thuisgevoel in de buurt, samenwerkingen, vriendschappen en relaties. Allemaal nieuwe verbindingen die de buurt versterken. "Door de buurtcamping leer je elkaar écht beter kennen. Nu zeg je elkaar gedag, maak je nog 's een praatje bij de winkel. Dat deed je eerst niet, want je kende elkaar niet", aldus een eerdere deelnemer.

Het buurtcamping basisprincipe

Op de Buurtcamping is één derde van de plekken gereserveerd voor vrijwilligers, één derde voor betalende kampeerders en één derde voor minima. Dat zorgt voor diversiteit en bijzondere ontmoetingen. Met die wc-rol onder de arm zien we er per slot van rekening allemaal even knullig uit.

Buurtcampings door heel Nederland

Wat in 2013 begon met één Buurtcamping in het Oosterpark in Amsterdam, waren er in 2019 maar liefst 35 door heel Nederland. Waar meer dan 5250 buurtbewoners samen kampeerden in hun eigen park. Voor 2021 stonden er 45

Buurtcampings door het hele land gepland, maar door de strengere regels in de zomer moesten veel campings hun plannen aanpassen of konden niet doorgaan. In 2022 willen ze proberen 65 Buurtcampings door heel Nederland te organiseren. En zo nog meer bijzondere ontmoetingen te laten plaatsvinden en buurten te verrijken.

Buurtcamping in de Schadewijk?

Wij zouden graag willen onderzoeken of jullie als wijkbewoner ook graag zo'n Buurtcamping willen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we kartrekkers nodig die dit mee willen organiseren. Je krijgt hierbij hulp van de organisatie van Buurtcamping.nl. Zodra er draagvlak voor is, gaan we graag aan de slag met jou om dit verder uit te werken en te organiseren.

Wil je meer informatie en/of jezelf graag aanmelden als vrijwilliger? We komen graag met jou in contact. Stuur even een mail naar n.spierings@oss.nl en dan spreken we elkaar snel! [Scan de QR-code om het filmpje te bekijken.](#)



ONTSPANNING

Rebus



Woordzoeker

F	D	G	O	L	F	B	A	D	P	Y	T	Y	D	L	S	C	E
C	Q	T	D	E	M	Q	N	V	Q	Q	Q	C	Y	I	V	G	N
L	K	F	U	H	G	L	K	E	A	B	N	B	U	D	F	L	E
A	F	I	S	U	C	L	M	L	Q	O	Z	E	V	Q	N	K	S
R	R	B	N	L	J	S	B	E	A	I	X	W	G	K	B	D	T
I	R	U	I	D	D	N	O	O	E	U	D	J	E	E	V	L	E
S	N	A	S	N	E	T	E	B	W	L	T	I	K	M	M	Y	I
S	G	E	V	H	I	R	U	R	N	L	C	E	C	R	M	T	F
E	P	N	L	E	E	U	B	P	O	E	I	K	R	I	W	E	D
N	N	N	I	E	N	U	D	O	E	T	S	N	E	W	B	K	N
K	E	K	X	L	D	S	V	R	E	K	K	S	G	R	O	K	J
L	F	P	C	E	E	N	T	E	E	R	E	J	E	M	L	U	W
O	F	M	A	D	G	S	A	E	L	P	D	I	I	O	G	Y	D
O	E	U	M	W	M	A	S	W	I	C	R	E	R	K	H	X	C
S	G	E	P	P	G	C	M	I	O	N	V	E	R	K	T	G	I
T	X	S	I	A	M	K	B	K	U	U	J	D	H	I	S	I	J
E	P	U	N	Y	O	D	E	B	V	H	G	S	O	W	J	F	U
R	R	M	G	K	A	S	T	E	E	L	X	Z	F	Q	V	S	N

Sudoku

								8
		7		4	6	1		
		5					7	3
	7			1	4		5	
	3	9		6				
1					5		6	
		8				2		
								4
4		1	3		9			5

- BOWLING
- ELCKERLYC
- GOLFBAD
- HUISSELING
- KLAUTERWOUD
- MUSEUM
- UITKIJKTOREN
- CLARISSENKLOOSTER
- GEFFEN
- HOESSENBOSCH
- KINDERBOERDERIJ
- CAMPING
- FIETSEN
- HERPERDUIN
- KASTEEL
- KRIEKEPUT
- RAVENSTEIN
- WANDELEN
- MEGEN
- RUSHEUVEL
- ZWEMMEN

Afvalwijzer

Wil jij geen ophaalronde missen?

Op de afvalkalender zie je wanneer de gemeente jouw afval ophaalt. Je kunt de kalender raadplegen via de Afvalwijzer-app. Deze app is gratis te downloaden voor iOS- en Androidtoestellen. Je herkent de app aan het groene logo met witte container.

Wat zijn de voordelen van de Afvalwijzer-app?

Via de afvalwijzer-app krijg je automatisch een pushbericht op je telefoon of tablet als we het afval op komen halen. Je geeft zelf aan hoe ver van tevoren je dit bericht wilt ontvangen. Zijn er op het laatste moment wijzigingen in de ophaaldagen? Dan sturen we je ook een bericht. **Let op:** om dit soort berichten te kunnen ontvangen moet je in de app de optie 'sta pushberichten toe' aanzetten. Meer informatie hierover staat bij de instellingen van de app.

Website

Je kunt de afvalkalender ook raadplegen en printen op mijnafvalwijzer.nl.



Planning voor activiteiten in het wijkcentrum 2022

(onder voorbehoud van coronamaatregelen)

29 januari	Lasergame
28 februari en 1 maart	Carnaval.
10 april	Rommelmart
24 september	Lasergame.
29 oktober	Halloween.
13 november	Rommelmart
20 november	Sinterklaas
17 december	Kerst voor de wijk

Wim Slebus
Inwoner Oss

EEN MAAND GEEN GLAS, OMDAT IK PAS!

SCHRIJF JE IN, EN DOE MEE OP IKPAS.NL

Word jij onze Special Reporter?

Wij zijn op zoek naar kinderen in de leeftijd groep 7/8 die het leuk vinden om 'special reporter' in de wijk te zijn. We willen graag van hen weten welke plekken in de wijk zij leuk vinden, waar ze graag komen of juist ergens liever niet komen. Daar maken ze dan foto's van en schrijven een leuk verhaaltje die we dan in de wijkkrant in op onze website plaatsen. Of misschien hebben ze zelf andere leuke ideeën.

Heb jij een kind die dit leuk zou vinden? Stuur ons dan een mail naar communicatie@schadewijk-oss.nl.



Samenwerken aan communicatie in de wijk

Wijkkrant De Schadewijker is er natuurlijk voor en door de bewoners van de Schadewijk. We willen graag dat het een levendige krant wordt met veel verhalen vanuit de wijk. De redactie zal elke editie bijdrages leveren, maar we ontvangen ook graag verhalen van jou.

Verhalen uit de wijk

Heb jij iets bijzonders meegemaakt in je wijk, wil je iets onder de aandacht brengen of ken je iemand die een bijzondere hobby heeft? Laat het ons weten. Wij zijn nieuwsgierig!
Mailen kan naar communicatie@schadewijk-oss.nl

Wie zoeken wij nog meer?

- Leden in de redactieraad + schrijvers
- Mensen die graag fotograferen
- Mensen die goed zijn met social media

Voor meer info of aanmelden kun je contact opnemen via:

communicatie@schadewijk-oss.nl

De sluitingsdatum voor nieuwe artikelen voor de volgende editie

is 25 maart 2022. Wil je bij het schrijven er rekening mee houden dat het stuk niet te lang wordt. Als je ongeveer 300-600 woorden aanhoudt, is dit een mooie lengte voor een krant. Kan het echt niet in 400 woorden, dan bekijkt de redactie of en waar het verhaal ingekort kan worden. Wij zien jouw verhalen met belangstelling tegemoet.

COLOFON

Deze wijkkrant is een gratis huis-aan-huisblad voor de wijk Schadewijk in Oss en verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 5000 exemplaren. Het is een initiatief van wijkraad, wijkstichting en wijkcentrum Schadewijk.

Redactie

Marianne Meijer, Max Westerveld, Thijs Verhoeven, Jeremy van Leeuwen, Rob van Erp, Marga van de Ven

Contact

Wijkkrant De Schadewijker
Leeuwerikstraat 2, 5348 XA OSS
E-mail: wijkkrant@schadewijk-oss.nl

Advertenties

communicatie@schadewijk-oss.nl

Redactionele richtlijnen:

(Pers) berichten betrekking hebbend op of van belang voor Schadewijk zijn welkom. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en beeldmateriaal aan te passen/in te korten. Wijkkrant De Schadewijker accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud van teksten en advertenties door derden.